

RENGÂRENK BİR DÜNYA İÇİN

Almanya ve Fransa başta olmak üzere, İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı'ndan sonra ilk defa son seçimlerde, hemen bütün Avrupa ülkelerinde ırkçı, radikal sağcı partiler en yüksek oylarını alarak ya iktidara geldiler ya da parlamentoda sandalye sayısını artırarak söz sahibi oldular... Bir dönemler "demokrasinin beşiği" diye anılan birçok Avrupa ülkesinde "Terörle Mücadele" adı altında çıkartılan yeni "güvenlik" ve polis yasalarıyla ekonomik ve siyasal baskılar artarken, temel haklar ve özgürlükler tek tek budanmakta, mülteci ve göçmenlere yönelik ırkçı ve faşizan saldırılar yükselmektedir.

İrkçılık ve faşizme paralel, kadına yönelik şiddet te yükselmekte,

Başta İtalya olmak üzere, Avrupa'nın birçok ülkesinde sağ popülist partiler, programlarında doğum oranının yükselmesini teşvik ederken, çocuk yardımı, ek emeklilik, ailenin korunması vb. vaatlere bilinçli bir şekilde yer verip, Hitler faşizminin kadınlara dönük 3K politikasını tekrar hortlatarak, ırkçı politikalarını kadınlar üzerinden meşrulaştırıyorlar. Amaçları boyun eğen, itaatkar, susturulmuş, "erk"ek egemenliğine, emperyalizme ve faşizme teslim olmuş, "kuluçka makinesi" işlevli bir kadın kimliği ve topluluğu yaratmak. Çünkü; ırkçılığın ve faşizmin yükselişte olduğu her dönem olduğu gibi, bu dönemde de sosyal hak gasplarıyla biz kadınların sırtımızdaki ev ve bakım yüklerini büyüterek bağımlılığımızı arttırıp, temel hak gasplarına, baskılara karşı oluşabilecek toplumsal patlamaların önünde tampon işlevini görmemiz istenmekte.

Faşizmin dayandığı temel noktalardan biri toplumsal alandaki "erk"eklik iken, ırkçılık cinsiyet ayrımcılığını besler ve büyütür. Dolayısıyla Avrupa'da ekonomik ve siyasal baskılara, ırkçı ve faşizan yaptırımlara paralel, kadına yönelik şiddet te yükselmektedir. AB istatistik verileri bu durumun ispatıdır.

Yıllardır can bedeli verilen mücadelelerle kazandığımız haklarımız ya tek tek yok ediliyor ya da "eşit işe eşit ücret" mücadelesinde olduğu gibi, sadece kâğıt üzerinde kalıp pratikte hiçbir şekilde yaşam bulmuyor. Cinsiyet ayrımcı politikaların sonuçları olarak, kürtaj, ücretsiz kreş ve benzerleri, mücadele gündemlerimiz olmaya hala devam ediyor...

Mücadele; "Kadınlar Durursa Dünya Durur" diyen kadınlarla büyüyor;

Egemenlerin kadınlara yönelik bütün alıklaştırma, teslim alma politikalarına karşı biz kadınlar da, her dönem içinden geçilen sürece uygun politika ve mücadele yöntemlerimizi, direniş biçimlerimizi üreterek, tarihler boyudur onurlu mücadelemizi sürdürdük, sürdürüyoruz...

Başta Latin Amerika ülkeleri ve Avrupa olmak üzere hemen tüm dünyada kadınlar; "Bir Eksik Olmayacağız (#NonUnaDiMeno)", "Ben de (#me too)", "Kadınlar Birlikte Güçlü" vb. sloganlar etrafında mücadelelerini küreselleştirirken, son yıllarda daha radikal bir başka eylem biçimi olarak, başta üretim alanları olmak üzere, yaşamın her alanında kadın grevlerini de "Kadınlar durursa dünya durur" şiarıyla küreselleştiriyorlar. Çünkü; kadınlar artık emeklerinin inkâr edilmesini, değersizleştirilmesini, yok sayılmasını, görünmez olmasını kabul etmiyorlar, emeklerine sahip çıkıyorlar... Mücadele büyüdükçe kazanımlar da büyüyor... Şimdilik sadece Berlin'de olsa da; 8 Mart tatil günü ilan edildi... İzlanda'da işverenlerin erkek çalışanlarına kadın çalışanlarından daha fazla maaş ödemesi yasaklanarak cezaya tabi tutuldu... İrlanda'da ilk 12 hafta için kürtaj hakkı kabul edilerek yasallaştı vb... vb...

Rengâ Renk Bir Dünya İçin;

Avrupa'da yükselen ırkçılığın, faşizan yasa ve saldırıların, baskının, hak gasplarının, sömürünün ve şiddetin karşısında; haklarımız ve hayatlarımız için... Dünyanın her yerinde baskıya, sömürüye, emperyalist savaflara, ırkçılığa, faşizme hayır demek için... 8 Mart'ın bütün dünyada tatil günü olması için... Emperyalist savaflara ve silaha ayrılan bütçelerin, eğitime, sağlığa, doğayı korumaya ayrılması için... Savaşı değil barışı/ nefreti değil sevgiyi/ biat etmeyi, köleliği değil özgürlüğü/ esareti değil isyanı/ kadınların enternasyonal dayanışmasını ve direnişi büyütme için... Ezilen sınıfın kadınları olarak kendi renklerimizle, kendi taleplerimiz ve söylemlerimizle var olacağımız rengâ renk bir dünya için sokaktayız bu 8 Mart'ta..

- Yaşasın 8 Mart!
- Yaşasın Enternasyonal Mücadelemiz!
- Jin Jiyan Azadi!